

## Nog een prins en een prinses

# Koning en koningin van Engeland

**L**ANG GELEDEN RIEP prinses Amalia haar kleinzoon Willem bij zich en zei: 'Willem, ik heb een vrouw voor je gevonden.'

'Met wie ga ik dan trouwen, oma?' vroeg Willem. 'Er is een nieuwe koning in Engeland,' vertelde Amalia. 'Zijn naam is Jacobus. Hij heeft een dochter, Maria. Zij wordt je vrouw. Dat heb ik zo afgesproken.'

Willem moest wel doen wat zijn oma wilde. Zijn vader had hij nooit gekend. Zijn moeder was naar Engeland vertrokken toen hij tien was. Daar was ze doodgegaan aan de pokken.

En zo ging Willem III, net als zijn vader, naar Engeland om daar te trouwen met een Engelse prinses. Willem hoopte maar dat Maria II een aardig meisje zou zijn, dat ze snel vrienden zouden worden. Maar toen de prins in het paleis in Londen aankwam, trof hij een prinsesje met een rood gezicht van het huilen. Woedend veegde Maria de laatste tranen van haar wangen en schreeuwde: 'Ik wil niet met je trouwen!'

De volgende dagen maakten Willem en Maria lange wandelingen door de tuinen van het paleis. Zo leerden ze elkaar langzaam kennen. Maria moest al snel toegeven dat ze Willem toch wel aardig vond. Een paar weken later trouwde Willem met Maria.

Na de bruiloft vertrok het echtpaar naar Den Haag. Op een dag stonden twee doodvermoeide mannen voor de deur van het paleis. Ze wilden dringend prinses Maria spreken.

'We zijn uit Engeland weggevlucht,' zeiden ze. 'Uw vader is door het volk van de troon gestoten.'

'Wat verschrikkelijk!' zei Maria. 'Wat willen jullie dat ik doe?'

'Kom alstublieft terug naar Engeland,' smeekten de bezoekers. 'We hebben een nieuwe vorst nodig. Wilt u onze koningin worden?'

Maria keek naar Willem en zei: 'Willem, mijn land heeft mij nodig. Het is mijn taak om koningin te worden. Wil je met me meegaan?'

Willem aarzelde. Toen zei hij: 'Ik vind het goed als jij koningin van Engeland wordt. En ik wil best met je meegaan. Maar dat doe ik alleen als ik dan koning van Engeland word.'

Maria begreep wat Willem bedoelde. Als hij met haar meeverhuisde naar Engeland, wilde hij ook iets te vertellen hebben.

'Wat vinden jullie ervan?' vroeg ze de bezoekers.

Die keken elkaar eerst weifelend aan, maar toen begonnen ze één voor één enthousiast te knikken. Ze hadden geen keus: als ze een koningin wilden, kregen ze er gratis een koning bij.



Met Maria als koningin en Willem als koning werd Engeland rijker en rijker. Er werden veel schepen gebouwd, zodat nu ook Engeland nieuwe landen kon ontdekken.

In Nederland kwamen Willem en Maria bijna nooit meer. Nu ze koning en koningin waren, vonden ze Nederland ook lang niet meer zo deftig als eerst. 'Ik vind het wel een beetje vreemd,' zei Maria. 'Met Engeland gaat het steeds beter, maar Nederland wordt armer.'

'Dat komt omdat Nederland wordt geregeerd door kooplieden,' legde Willem haar uit. 'Vroeger deden ze erg hun best. Nederland beleefde een gouden eeuw. De kooplieden stuurden ontdekkingsreizigers

de wereld over. Ze kochten dure schilderijen bij de grote schilders. En ze verzamelden pakhuizen vol rijkdommen. Maar rijkdom maakt ook lui. De kooplieden en de regering doen nu lang niet meer zo hun best als vroeger. En zo is er een eind gekomen aan de Gouden Eeuw.'

Maria knikte. Ze was blij dat ze weer terug was in haar eigen land.

Met Engeland mocht het dan goed gaan, Willem en Maria hadden veel tegenslagen. Dat ze geen kinderen kregen, maakte hen heel verdrietig. Geen kinderen betekende het einde van het koningshuis. Op een dag liet Willem zijn paard zadelen en ging hij uit rijden. Het paard struikelde en Willem kwakte tegen de grond. De prins was op slag dood. In Nederland werd geschokt gereageerd.

'Wat verschrikkelijk,' zeiden veel mensen. 'Nu is het huis van Oranje uitgestorven.'

'Ach, wat geeft het,' zeiden anderen. 'We kunnen in Nederland heel goed zonder prinsen en prinsessen.' Daar dacht de familie van Willem heel anders over. Ze vonden al snel een nieuwe opvolger. Alles wat van prins Willem III was geweest, gaven ze aan zijn neef Johan Friso uit Friesland. Van de ene op de andere dag werd deze Friese graaf van Nassau plotseling een echte prins, een prins van Oranje.

En zo... is het echt gebeurd.