

Karine Jekel
met illustraties van Geza Dirks

Een kerstboom van plastic of van... boom?

een kerstverhaal



delubas



Eh... pap? Sinterklaas zit al lang weer in Spanje, hè?' zegt Siemen als papa een schaalje kruidnootjes op tafel zet. Plagerig steekt hij zijn tong uit.

'Dat krijg je ervan als je vader boodschappen doet,' moppert mama. 'Er staan nog vijf zakken kruidnootjes in de kast.'

'En tien pakken chocoladekerstkransjes!' Neuriënd trekt papa een verpakking open en vult een ander schaalje met kerstkransjes.

'Ik heb nu al zin in Pasen,' zegt Rikkie. 'Dan komt er ook nog een schaalje paaseieren bij!'

Siemen geeft zijn tweelingbroer een high five. 'Goeie! Gaan we ook Pietjes en kuikentjes in de kerstboom hangen?'

Mama bijt een kransje doormidden. 'Bij het tuincentrum is een mooie grote kunstkerstboom in de aanbieding. Ik dacht...'

'Kunst?!' roept papa uit. Hij verslikt zich bijna in zijn kruidnoten. 'Ik wil geen boom van plastic in huis! Ik wil een boom van... boom.'

'Maar een kunstboom is superhandig,' zegt mama. 'Dan hoeven we niet elk jaar naar het tuincentrum, maar halen we de boom gewoon van zolder.'

'Weet je wat zo'n ding kost?'

'Uiteindelijk is het goedkoper, want...'

Het gekibbel gaat nog even door. Siemen en Rikkie zitten naast elkaar op de bank. Afwisselend stoppen ze kruidnootjes en kerstkransjes in hun mond.

'Boeiend,' fluistert Rikkie. 'Een boom is een boom.'

Siemen sabbelt op een chocokransje. Als papa en mama ruziën, voelt het net alsof hij zélf ruzie heeft.

'Én ik wil dit jaar nieuwe kerstballen!' zegt papa. 'Rood, paars, roze, oranje, blauw... Lekker hip!'



‘Sinds wanneer ben jij hip?!’ roept mama meteen. ‘We houden gewoon de zilveren ballen, die van mijn moeder waren.’

Siemens gedachten dwalen af. Er kriebelt iets achter zijn ogen. Papa en mama moeten allebéí blij zijn met kerst! Hoe kan hij daarvoor zorgen? Misschien moeten ze maar helemaal geen kerstboom nemen, of... Misschien... Ze kunnen ook... Ja, dat is het! Dan geeft hij zijn broer een por en seint met zijn ogen naar de deur.

Rikkie begrijpt het meteen. Samen haasten ze zich de trap op.

Op zijn slaapkamer vertelt Siemen zijn plan.

‘Doen we!’ Rikkie geeft Siemen een high five. ‘Als we binnenkort een keer alleen thuis zijn.’

Siemen knikt. Het moet natuurlijk wel een verrassing zijn. ‘Misschien een keer als papa en mama werken, of als...’

‘Jongens!’ Er klinken voetstappen op de trap.

Siemen zwijgt. Hij voelt zich betrap, al heeft papa hun gesprek natuurlijk niet gehoord.

Papa komt de kamer binnen. ‘Mama is even naar het bos met haar camera.’ Hij trekt een grappig gezicht. ‘Échte bomen fotograferen... En opa belde. Hij wil fotolijstjes aan de muur. Gaan jullie mee? Gaatjes boren en lijstjes hangen.’

‘Ik, eh... Ik heb een beetje buikpijn,’ verzint Siemen.

‘O.’ Papa pakt zijn telefoon uit zijn broekzak. ‘Dan bel ik opa af.’

‘Hoeft niet!’ zegt Rikkie gauw. ‘Het gaat al wel weer!’

Papa trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Is dat een nieuw tweelingending van jullie, dat jullie voelen of de ander buikpijn heeft?’

‘Eh...’ Rikkies wangen worden rood.



Siemen bijt op zijn lip om niet in lachen uit te barsten. Voor de show wrijft hij over zijn buik. ‘Ga maar, pap. Wij gaan gewoon rustig met de Lego spelen of zo.’

‘Een kerstboom bouwen,’ grapt Rikkie.

‘Hm...’ Papa denkt na. ‘Vooruit. Bellen jullie als het niet gaat? Dan ben ik er binnen een paar minuten.’

Even later slaat de voordeur dicht. Ze zijn alleen thuis. ‘App jij Yasmine?’ vraagt Rikkie. ‘Haar telefoon zit zowat aan haar vingers vastgegroeid, dus ze reageert vast snel. Dan pak ik onze portemonnees.’

Haaaai Yasmine, typt Siemen op de oude telefoon die hij laatst van mama heeft gekregen. Je favo oppaskinderen hebben een taxi nodig voor een geheime missie.

Hun buurmeisje heeft een paar weken geleden haar rijbewijs gehaald. Sindsdien toert ze bijna elke dag rond in een vaalrood tweedehands wagentje. *Yo mannen, stuurt ze terug. Geheime missie? Daar wil ik bij zijn! Hoe laat moet Taxi Yasmine klaarstaan?*

Siemen sluit even zijn ogen en haalt diep adem. Missie ‘vrolijk kerstfeest’ gaat van start!

Nog geen tien minuten later zitten ze bij Yasmine in de auto. ‘Goedemiddag, heren, waar kan Taxi Yasmine jullie heen brengen?’ vraagt ze met een grote grijns.

Siemen vertelt over het gekibbel van papa en mama. En over hun plan. Yasmine toetert en roept: ‘Op naar het tuincentrum!’



In het tuincentrum zoeken ze een mooie kunstkerstboom. ‘Zeg, kunnen jullie dit eigenlijk wel betalen?’ vraagt Yasmine als ze er een hebben uitgekozen.

‘Tuurlijk, we hebben al ons geld meegenomen!’ zegt Rikkie. ‘Achtendertig euro veertig. Dat is héél veel zakgeld.’

‘Eh...’ Yasmine draait de doos van de kunstboom om en tikt met haar felroze nagel op de prijssticker. Veertig euro. Ze wijst een andere boom aan. ‘Die is kleiner. Dertig euro. Ook mooi.’

Siemen rekent. ‘Dan houden we acht euro veertig over. Wat kost een echte boom?’

‘Meer,’ zegt Yasmine.

‘En de kerstballen?’

‘Ook meer.’

Siemen kauwt op zijn wang. Loopt hun plannetje in de soep? ‘Zijn er geen goedkopere manieren om aan een echte boom te komen? Kunnen we geen kerstboomzaadjes zaaien of zo?’

‘Wacht eens even!’ zegt Yasmine ineens. ‘Ik zag laatst iets voorbijkomen op internet...’ Ze tikt op het schermje van haar telefoon. ‘Yes, moet je zien! Dit weekend mag je in het bos gratis je eigen boom omzagen! Op een zandvlakte zijn allemaal dennenbomen gaan groeien,’ vertelt ze. ‘Die moeten weg, want anders blijft er weinig over van de zandvlakte. Je moet twee euro betalen om je auto te parkeren; dan is de boom gratis.’

Rikkie rent half struikelend met de zware kunstkerstboom voor hen uit richting de kassa. ‘Op naar het bos!’ roept hij, terwijl een oude dame opzijspringt om de langwerpige doos te ontwijken.

 p de zandvlakte lopen veel mensen, allemaal op zoek naar de perfecte kerstboom.



Yasmine wijst naar een kleine boom. ‘Die? Een grote past niet in mijn autootje.’ Daar vlakbij valt een dennenboom om.

‘Mogen wij uw zaag lenen?’ vraagt Rikkie aan de vrouw die tevreden naar de omgezaagde boom kijkt.

‘Het is zwaar werk, hoor. Zal ik het voor jullie doen?’

‘Nee hoor, makkie,’ zegt Rikkie stoer. Hij zet de zaag tegen de stam en roept: ‘Van onderen!’ Maar na een hoop gepuf en gemopper geeft hij het op.

Lachend neemt de vrouw de zaag weer over. Na een paar flinke halen van de zaag ploft hun boom in het zand.

Met zijn drieën slepen ze het gevaarte in de richting van de parkeerplaats. Daar staat een jongen in bodywarmer klaar om hun boom in een net te verpakken. Bij een andere jongen betalen ze de twee euro.

‘Nog zes euro veertig,’ zegt Siemen. Hij slikt. ‘Voor de mamaboom hebben we alles: een kunstboom en de ballen die van oma zijn geweest. Maar hoe komen we aan lekker hippe kerstballen voor in de papaboom?’

‘We gaan gewoon... We kopen gewoon... We... Tja...’ Rikkie gaat steeds zachter praten.

Dan ziet Siemen in gedachten het blauwe gebouw voor zich waar ze onderweg naar het bos langs zijn gereden. ‘De kringloop!’ roept hij. ‘De kringloopwinkel!’

In de kringloopwinkel is zelfs een hele kersthoek ingericht. Siemen en Rikkie rennen erop af. Zilveren ballen. Rode ballen. Delfts blauwe ballen. Vogeltjes om in de boom te hangen. Rendieren om neer te zetten. Lichtjes, lichtjes en nog eens lichtjes. Maar kerstballen in allerlei verschillende hippe kleurtjes? Ho ho ho maar. ‘Ik zal even in het magazijn kijken,’ zegt de medewerker als ze ernaar vragen. Hij verdwijnt naar achteren.



Yasmine haalt haar schouders op. ‘Als ze het hier niet hebben, weet ik het ook niet meer.’

Siemens ogen kriebelen. Alweer. Valt hun plan nu op het laatste moment alsnog in duigen? Moeten ze die lelijke Delfts blauwe dingen in de papaboom hangen? Die vindt papa toch nóóit hip?

De kringloopmedewerker komt terug en zet een grote doos tussen hen in. ‘Kijk eens!’

Rikkie juicht. ‘Regenboogkleuren! Wat een geluk!’

‘Wat kosten ze?’ vraagt Siemen.

‘Tien euro.’

Hij schrikt. ‘Tien euro per bal?!’

‘Voor de hele dos vol,’ zegt de man lachend.

‘En voor de halve doos vol?’ probeert Yasmine.

Bij de auto geven ze elkaar een driepersoons-high-five. Voor vijf euro kregen ze de helft van de regenboogballen mee. Van de man mochten ze de mooiste uitzoeken. En ze hadden ook nog geld over voor een snoer gekleurde lampjes.

Siemen slaat spontaan zijn armen om Yasmine heen.

Alsof het een wedstrijd beker is, houdt Rikkie de halfvolle doos omhoog.

‘Missie volbracht!’ roept hij.

‘Bijna,’ zegt Siemen.

Hijgend slepen ze alle kerstspullen hun huis in. ‘Hoe laat komen jullie ouders thuis?’ vraagt Yasmine. ‘Geen idee...’

‘Opschieten dan! Waar zijn de kerstballen voor de mamaboom?’

Rikkie rent een paar keer op en neer naar zolder, tot de huiskamer bezaaid



ligt met kerstballen, lampjes en andere kerstspullen. Met zijn drieën zetten ze de papaboom en de mamaboom netjes recht neer. Yasmine hangt een snoer met lichtjes in beide bomen.

Daarna overladen ze de papaboom met de regenboogballen. En in de mamaboom komen de oude kerstballen van oma.

‘Lachen,’ zegt Yasmine. ‘Wij vieren geen kerst. Dit is de eerste keer dat ik een boom versier.’ Haar ogen stralen en haar wangen glimmen. ‘Nu nog dat ding bovenop. Hoe heet dat?’

‘De piek.’ Siemen graait tussen de kerstspullen. ‘We hebben er maar één...’

‘Voor de mamaboom,’ bepaalt Rikkie. ‘Voor de papaboom heb ik een beter idee!’ Voor de zoveelste keer dendert hij de twee trappen naar zolder op. Hij komt terug met een Pietenmuts die hij aan de top van de papaboom hangt. ‘En kijk...’ Hij houdt een bakje pluizige paaskuikens omhoog. Grinnikend verdelen ze die over beide bomen.

Net als Siemen het laatste kuiken op een dennentak zet, hoort hij geluid bij de voordeur. ‘Opschieten!’ fluistert hij.

Yasmine steekt de stekkers van de kerstverlichting in het stopcontact.

Siemen en Rikkie gooien de overgebleven kerstspullen op een hoop achter de bank.

Papa komt binnen. ‘Ha, jongens! Ik heb...’ Zijn ogen worden groot als hij de kerstbomen ziet. Dan doet hij bulderend van het lachen de deur naar de hal verder open. Daar staat een doos. ‘Een boom van plastic. Voor mama,’ zegt hij.

‘Te gek, drie kerstbomen!’ roept Rikkie uit.

Vanuit zijn ooghoek ziet Siemen iets bewegen bij de achterdeur. Mama! Met...

Hij stoot Rikkie aan en knikt naar de achterdeur.

‘Vier kerstbomen!’ brult Rikkie.



Mama sleept een kerstboom in een net naar binnen. ‘Een boom van boom. Voor papa,’ zegt ze.

Papa verschijnt in de kamer met de kunstboom. ‘Voor jou,’ zegt hij tegen mama.

En Rikkie wijst naar de twee versierde bomen: ‘Voor jullie.’

Ze lachen en knuffelen elkaar.

‘Is je buikpijn alweer over?’ vraagt papa met een dikke knipoog aan Siemen.

En mama fronst. ‘Hoe hebben jullie dit eigenlijk voor elkaar gekregen?’

‘Dat vertellen we nog wel,’ zegt Rikkie.

En Yasmine kucht. ‘Ik ga maar weer eens naar huis.’ Ze is al een stukje naar de voordeur geschuifeld.

‘Wacht even!’ Siemen wenkt mama. Die bukt. Hij fluistert iets in haar oor.

‘Goed idee,’ zegt mama en Siemen stapt op Yasmine af.

‘Wil je vrijdag bij ons komen eten? Dan kun je meegenieten van onze mooie bomen.’

Met rode wangen knikt Yasmine. ‘Graag! Vrolijk kerstfeest!’

‘Dat moet wel lukken,’ zegt Siemen. ‘Toch?’ Streng kijkt hij papa en mama aan. Die graaien allebei een handje kruidnoten uit het schaalpje dat nog steeds op tafel staat. ‘Zeker!’



© Uitgeverij Delubas, Drunen | www.delubas.nl
Auteur: Karine Jekel | Illustrator: Geza Dirks
Redactie: Yoïn van Spijk | Vormgeving: Judith Brinkman
Alle rechten voorbehouden.

