

NINO WIL SCHONE LICHT

∴ De fabriek met de dikke grijze wolken

∴ Ineens begrijpt Nino waarom zijn vader zo veel piekert. ∴ Sommige mensen piekeren als ze nadenken over de toekomst van *hun eigen leven*. De koning moet nadenken over de toekomst van *het hele land!* Daar ga je vanzelf van piekeren.

Net als elke ochtend smeert hij een stapel boterhammen. Als je voor een grote uitdaging staat, moet je eerst grondig onderzoek doen. Dat zegt de koning altijd. Dus Nino pakt zijn telefoon, de tablet van de koning en pen en papier.

∴ Dan staart hij naar zijn boterhammen. Eigenlijk heeft hij helemaal geen trek. Zijn buik zit al zo vol met piekers, dat er geen brood meer bij past. Hij zet zijn ontbijt op het aanrecht en gaat weer aan tafel zitten.

Met kletsnat haar komt Momo de keuken in. Hij roept iets over nectar en stuifmeel.

'Er zit nog sop in je oor,' zegt Nino.

∴ Maar Momo lijkt hem niet te horen. Dat komt natuurlijk door dat sop in zijn oor. Haastig steekt Momo een schrijfblokje en een pen in zijn broekzak. Dan verdwijnt hij naar buiten.



∴ Nino legt een vel papier voor zich.

In het midden schrijft hij: **LUCHTVERVUILING**. Op internet zoekt hij op wat er zorgt voor vuile lucht. Door het verkeer komen er vieze uitlaatgassen in de lucht.

∴ Hij tekent een autootje, een vliegtuig en een schip.

∴ Fabrieken zorgen ook voor vieze lucht, dus hij tekent er een schoorsteen bij. Dan pakt hij een tweede vel papier.

Bovenaan schrijft hij: **MOGELIJKE OPLOSSINGEN**. Maar... zijn er wel oplossingen mogelijk?

∴ Zijn pen blijft hangen boven het papier. Dit wordt helemaal geen makkie...

Misschien moet hij nog meer onderzoek doen. Nino kijkt nog eens goed naar zijn tekeningen. En hij bedenkt: bij onderzoek moet je jezelf vragen stellen.

∴ Dat heeft hij de koning weleens horen zeggen. Dus om zijn tekeningen heen begint Nino vragen te schrijven.

∴ *Hoeveel auto's zijn er in het land? Hoeveel vliegtuigen stijgen er per dag op? Hoeveel schepen varen er per dag de haven binnen?*

∴ *Hoeveel fabrieken zijn er in het land? Wat wordt er in die fabrieken gemaakt?*

Op internet zoek hij het antwoord op zijn vragen.

Oef, wat rijden er veel auto's in het land! En wat zijn er veel fabrieken!

Een meubelfabriek, een koek- en snoepfabriek, een fietsfabriek, een textielabriek, een spelcomputerabriek, een



I autofabriek, een...

∴ 'Dat is het!' roept Nino uit. Op zijn blad met oplossingen schrijft hij: *De autofabriek moet sluiten*.

Want als de fabriek dicht is, vervuult hij de lucht niet meer én komen er geen vieze auto's bij!

Hij opent de website van de autofabriek.

∴ Hé, denkt hij, dat is de fabriek die aan de rand van de stad staat. Daar hangen altijd dikke grijze wolken boven.

Op de website zoekt Nino naar een nummer dat hij kan bellen. Hij typt het over op zijn telefoon en belt.

∴ Als een vrouw opneemt, zegt hij: 'Met Nino, hoe gaat het met u?'

∴ 'Eh... goed hoor,' zegt de vrouw verbaasd.

Nino weet niet meer wat voor aardigs hij nog meer kan zeggen. Dus hij zegt maar gewoon waarvoor hij belt: 'De autofabriek moet sluiten.'

... 'Wie zegt dat?'

... 'Ik,' zegt Nino.

... 'Wie is ik?' vraagt de vrouw.'

... 'Wie u bent, weet ik niet,' zegt Nino, 'maar ik ben prins Nino.'

'En waarom moet de fabriek sluiten?'

'Omdat de lucht dan schoner wordt,' zegt Nino. 'Want dan komen er geen dikke grijze wolken meer uit de fabriek. En geen vieze auto's.'



... 'Doe normaal,' snauwt de vrouw. 'We gaan niet zomaar onze deuren sluiten!'

'De deuren hoeven niet dicht,' zegt Nino vriendelijk, 'alleen de machines moeten uit.'

'Doe normaal,' zegt de vrouw nog een keer. Ze verbreekt de verbinding.

... **Lunchen met Babette Lisette**

Nino pakt zijn papieren er weer bij om nog grondiger onderzoek te doen. Hij bedenkt nog meer vragen en zoekt naar antwoorden.

... Maar zijn lijst met oplossingen wordt niet langer...

... Halverwege de ochtend komt Momo thuis.

... 'Zit jij hier nou de hele dag te niksen?' vraagt Momo.

'Niksen?' schrikt Nino. 'Ik doe grondig onderzoek. Noem dat maar niksen!' En hij vertelt over zijn gesprek met de vrouw van de autofabriek.

Momo scheurt een blad uit zijn schrijfblokje en schrijft iets op.

Het is een adres.

'Daar woont de directeur van de autofabriek,' zegt Momo.

... 'Hoe weet jij dat nou weer?'

... Maar Momo buigt zich alweer over zijn telefoon heen, zonder antwoord te geven.

∴ Nino gaat verder met zijn onderzoek.

Ook Lola komt nog even langs. Maar aan het begin van de middag zit Nino weer in zijn eentje aan tafel. Hij voelt piekers in zijn buik en in zijn hoofd. De toekomst van het land beter maken is echt geen makkie!

∴ Hij staat op van tafel en gaat op zijn rug op de grond liggen. Zijn benen strekt hij omhoog tegen de muur en zijn vingers haakt hij achter zijn hoofd ineen. Zo ziet hij zijn moeder weleens liggen.

Daar ontspan je van, zegt ze dan. Ze blijkt gelijk te hebben. Nino zucht een paar keer diep en voelt de piekers in zijn buik minder worden. Zelfs in zijn hoofd wordt het iets rustiger.

Dan herinnert hij zich weer dat Momo hem een adres gaf. Zal hij daarnaartoe gaan?

∴ De bel gaat. Weg is de rust in zijn hoofd. Mopperend komt Nino overeind.

∴ Babette Lisette staat voor de deur.

Babette Lisette is de koningin van het buurland. Elke maand luncht de koning met haar.

∴ De ene maand in het ene land en de andere maand in het andere land.

∴ Nino doet open en zegt:

'De koning is op vakantie, dus jullie lunch gaat niet door.'

Hij wil de deur alweer dichtdoen.

∴ 'Heb je misschien toch iets te eten voor me?' vraagt

∴ Babette Lisette. 'De koning heeft niet afgezegd, dus ik rekende op een uitgebreide lunch, snap je?'

∴ Ze komt binnen en Nino loopt achter haar het huis in.

∴ Lekker is dat, denkt hij.

Lola en Momo zijn allebei op pad om hulp te vragen en hij... Wacht eens even!

Misschien is zijn hulp zojuist wel het huis binnengelopen! Nino pakt het bord met boterhammen dat hij vanochtend voor zichzelf had klaargemaakt.

∴ 'Alsjeblieft,' zegt hij tegen Babette Lisette.

∴ Ze trekt haar neus op, maar begint wel te eten.

Nino gaat bij haar aan tafel zitten. 'Jullie hebben zeker ook last van luchtvervuiling?' vraagt hij.



‘Praat me er niet van,’ zegt Babette Lisette.

Maar Nino wil er juist wel over praten.

‘Ik wil de lucht schoner maken,’ vertelt hij. ‘Misschien kunnen we samenwerken, want boven onze landen hangt dezelfde lucht.’

Inmiddels heeft hij toch wel een beetje honger gekregen, maar hij durft geen boterham van het bord te pakken.

‘Samenwerken...’ mompelt Babette Lisette. ‘Wat stel je voor?’

‘Nou,’ zegt Nino, ‘ik stel dus voor om samen te werken.’

‘Ik bedoel: wat zou je gezamenlijk willen doen aan de luchtvervuiling in onze landen?’

‘Tja,’ zegt Nino.

Babette Lisette stopt de laatste hap in haar mond. ‘Ik moet gaan,’ zegt ze.

Ze haalt een kaartje uit haar tas en geeft het aan Nino. ‘Hier staat mijn nummer op. Bel me maar als je een concreet voorstel hebt.’

‘Kunnen we niet...’ probeert Nino nog.

Maar Babette Lisette loopt al naar de voordeur. ‘Doe je vader de groeten.’ Ze steekt haar hand op en trekt de voordeur achter zich dicht.

Ik heb een fantastisch plan

Nino staat voor het adres dat Momo hem gaf. Verbaasd leest hij het bordje naast de deur: *Imker Brahim*. Hij belt aan en een man doet open. ‘Bent u...’ Nino kijkt nog een keer naar het bordje en vraagt dan toch:

‘Bent u de directeur van de autofabriek?’

‘Jazeker,’ zegt de man. ‘Ik ben Storm. Wat kan ik voor je betekenen?’

‘Mag ik misschien even binnenkomen?’ vraagt Nino.

Binnen krijgt hij een glas sinaasappelsap en een speculaas.

Voor Storm zit, heeft Nino de speculaas al op.



Storm lacht en zet de koektrommel open tussen hen in. Nino graait er snel een handje uit en propt de speculaasjes naar binnen. Dan zegt hij: 'De autofabriek moet helaas onmiddellijk sluiten.'

De lach glijdt van Storms gezicht. 'Wie zegt dat?'
Nino kijkt om zich heen. 'Ik natuurlijk,' zegt hij.

Hij vertelt hetzelfde verhaal als aan de vrouw aan de telefoon.

'En wat moet ik dan doen met mijn medewerkers?' vraagt Storm.

Geen idee, denkt Nino. En hij zegt: 'Daar bedenkt u vast een oplossing voor.'

'Wat denk je dat er gebeurt als mijn fabriek geen auto's meer maakt?' vraagt Storm.

'Dan wordt de lucht in ons land schoner,' zegt Nino.

Storm schudt zijn hoofd en zegt:

'Dan gaan mensen gewoon auto's bestellen in het buitenland. Dan moeten de fabrieken dáár harder werken. En dan moeten al die auto's op grote vrachtwagens of vrachtschepen naar ons land gebracht worden. Heb je erover nagedacht hoe slecht dát is voor de lucht?'

'Nee,' zegt Nino eerlijk. Maar hij kan het ongeveer wel raden: heel slecht.

'Er zijn fabrieken, omdat klanten producten bij die fabrieken bestellen,' legt Storm uit. 'Als mensen geen auto's meer gebruiken, hoeven ze ook niet gemaakt te worden.'

'Hm,' doet Nino.

'Als ik geen klanten meer heb, sluit ik de autofabriek,' zegt Storm. 'Eerder niet.'

Dat klinkt zo logisch, dat Nino zijn mond alleen nog maar open doet om er een paar koekjes in te stoppen.

Op weg naar huis kan Nino alleen maar piekeren. Thuis gooit hij zijn fiets op straat neer.

Hij gaat naar binnen, smijt zijn jas op de grond en kruipt met zijn benen opgetrokken in een hoekje van de bank.



Momo zit al in de andere hoek. Hij ziet er niet bepaald vrolijk uit.

'Weet jij al wat je gaat doen om de toekomst van ons land te verbeteren?' vraagt Momo.

... 'Nee,' zegt Nino. 'Jij?'

... 'Nee,' zegt Momo.

Stilletjes staren ze voor zich uit, tot Lola binnen gedenderd komt.

'Wat een stomme wedstrijd is dit,' zegt ze.

... Ze ploft tussen Momo en Nino in en zegt: 'Ik geef het op.

... Momo, jij wint. Of Nino, jij wint. Maar ik win niet.'

... Momo springt van de bank. 'Lola, je bent geweldig!'

... 'Dat klopt,' zegt Lola, 'maar waarom zeg je dat nu?'

... Dat vraagt Nino zich ook af.

'Je zei dat het een stomme wedstrijd is,' legt Momo uit.

'Maar juist omdat het een *wedstrijd* is, doen wij alle drie



heel hard ons best. We willen winnen, zodat we koning of koningin worden, toch?'

... 'Ja,' zegt Lola.

... 'Ja,' zegt Nino. En hij denkt: dus?

... 'Dus?' vraagt Lola.

'Ik ga een wedstrijd organiseren,' zegt Momo. 'Want als het een wedstrijd is, doen mensen hard hun best, omdat ze willen winnen! Een wedstrijd waarbij mensen moeten zorgen dat er meer bijen in ons land komen.'

... 'Een wedstrijd!' roepen Lola en Nino tegelijkertijd uit.

... Nino haalt het kaartje van Babette Lisette uit zijn zak. Hij

... pakt zijn telefoon en loop de tuin in.

Gelukkig neemt de buurkoningin snel op. 'Ik heb een fantastisch plan,' zegt hij.