

Een paasverhaal voor kinderen



Paasontbijt

Sjoerd en Meike hollen van boom naar boom en van struik naar struik. Als ze tussen de boomtakken en onder de struiken niets vinden beginnen ze aan de bloempotten, de nestkastjes en het tuinhuisje.

'Heb jij al wat?' roept Sjoerd naar zijn zoekende zusje.

'Nee. Jij?' roept Meike terug.

'Ik wel', klinkt plotseling een stem. Het is opa. Hij staat op een trapje en haalt een paars geschilderd ei uit de dakgoot.

Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei achter de tuinkabouter. Meike vindt een roze ei onder een tuinhark.

'Komen jullie eten?' klinkt het vanuit opa's huis. 'Het paasontbijt staat klaar.'

'We hebben nog lang niet alle eieren,' roept Sjoerd. 'Jullie kunnen gewoon niet zoeken,' zegt opa lachend. Hij haalt een groen ei uit de bloemengieter, een blauw ei uit de vuilnisbak, een rood ei uit het fonteintje en een oranje ei uit de tuinlamp.

Sjoerd en Meike kijken verbaasd toe hoe hun opa met twee handen vol eieren naar binnen loopt. Aan de ontbijttafel zegt opa: 'De paashaas had de eieren dit jaar heel goed verstopt. Maar mij fopt hij niet. Ik heb ze allemaal gevonden.'



Eitje tik

'Hé, jongens,' zegt opa tegen Sjoerd en Meike, 'weten jullie wat wij vroeger altijd deden? Wij deden vroeger eitje tik. Doen jullie mee? Pak maar een ei. Dan tikken we onze eieren met kop en kont tegen elkaar. Als je ei heel blijft, mag je het houden. Als het kapot gaat, ben je het kwijt.'

Sjoerd pakt het mooiste ei uit de mand. Het is een ei dat hij zelf beschilderd heeft: paars met groen en blauw. Opa pakt ook een ei en telt: 'Een, twee, drie!' De twee eieren knallen tegen elkaar. Beduusd kijkt Sjoerd van het gedeukte ei in zijn hand naar het hele ei dat opa vasthoudt. 'Geef maar hier,' zegt opa. 'Ik heb gewonnen.'

'Nu ik,' zegt Meike. Snel pakt ze een ei uit de mand. Ze wacht tot opa er ook een heeft gepakt, maar nog voor hij tot drie kan tellen, tikt ze haar ei tegen dat van opa. Verbaasd kijkt ze naar de deuk in haar ei. 'Wat oneerlijk,' zegt ze, 'nu heb jij alweer gewonnen!' Lachend verzamelt opa alle eieren op zijn bord.



Wedstrijdje eieren eten

'Weten jullie wat we vroeger nog meer deden? Een wedstrijd wie de meeste eieren op kan.'

Sjoerd kijkt naar zijn moeder. En zoals hij had verwacht, zegt ze streng: 'Pap, zo is het wel genoeg. Nu even geen vroeger meer.'

Grote schoonmaak

Opa kijkt beteuterd als een kind dat straf krijgt van zijn moeder. 'Nou,' zegt hij met een pruillip, 'dan zeg ik niets meer. Maar... willen jullie niet weten wat mijn moeder altijd deed met Pasen? Die hield dan grote schoonmaak.'

Dan werd de hele kamer leeggehaald. Alle meubels stonden in de tuin. De kamer werd van onder tot boven gesopt. De gordijnen werden gewassen. En de kolenkachel ging naar de schuur. Want eigenlijk is Pasen natuurlijk het feest van de lente. Tijd voor een nieuw begin. Alle vogels leggen eieren. Alle schapen lammeren. Er komen weer blaadjes aan de bomen.'

De paashaas

'En de paashaas dan?' vraagt Meike.

'Wil je het echt weten?' vraagt opa. 'Nou, die is er gewoon bij verzonnen. Volgens een oud verhaal gingen lang geleden met Pasen alle kerkklokken luiden. Al die klingelende klokken strooiden de eieren rond. Sommige mensen waren het niet eens met dat verhaal.

Ze wilden een paasfeest zonder de kerk en zonder kerkklokken. Ze wilden een feest voor alle mensen. Op een dag verzon iemand het verhaal van de paashaas.' 'Jammer,' zegt Meike, 'ik vond het juist zo leuk om in de paashaas te geloven. Wie heeft de eieren dan verstopt?'

'Ssst!' doen de ouders van Sjoerd en Meike allebei tegelijk.

Maar het helpt niets. Opa kan zijn mond niet houden.

'Ik!' zegt hij triomfantelijk.

Naar: Arend van Dam & Alex de Wolf

Op een dag ... Vijftig voorleesverhalen over feesten, tradities en gebruiken

