



Onderstreep het gezegde. Dat zijn alle werkwoorden in de zin.

Het onverwachte ongeluk was goed afgelopen.

Bijna vergat ik mijn leuke boek.

Wie komt mij helpen?

Wij willen dat niet.

Heeft de postbode jullie een grote brief gebracht?

Wat heb je hem beloofd?

Ik heb hem dat boek willen geven.

Juf heeft ons een aardig liedje geleerd.

Achter de kast ligt een gebroken liniaal.

De bakker bakt het brood in de nieuwe oven.

De winkel is van één tot twee uur gesloten.

Vrijdags komt in onze straat een lawaaiig orgel.

Is jouw oudste broer naar Zwitserland verhuisd?

Achter de wolken schijnt de felle zon.

De conciërge heeft ons verse koffie en thee gebracht.

De goochelaar bezorgde de kinderen een leuke middag.

De juf heeft mij een nieuw schrift gegeven.

Zonder die rode bal kunnen we niet voetballen.

We gaan op vakantie met onze nieuwe tent.