

WIE VOLGT DE KONING OP?

Karine Jekel
& Peter FitzVerploegh



DE KONING PIEKERT TE VEEL

'Waar blijft de taart?' vraagt prinses Lola.

'Ja, waar blijft de taart?' vragen prins Momo en prins Nino.

De koning kijkt even naar zijn vrouw.

Ze glimlacht en geeft hem een knikje.

Dan kijkt de koning een voor een naar hun drieling. Prins Momo, prins Nino en prinses Lola. Vandaag zijn ze negen jaar geworden en mochten ze zelf kiezen wat ze wilden eten. Dus ze hebben net hun lievelingseten op: pannenkoeken voor Momo, spruitjes voor Nino en spaghetti voor Lola.

In de keuken staan hun verjaardagstaarten te wachten: kersenvlaai voor Momo, citroencake voor Nino en chocoladetaart voor Lola.

De koning kucht en gaat staan. Hij trekt zijn trui netjes recht, want dit is een bijzonder moment.

'Yo, papa?' vraagt Momo. 'Wat is er aan de hand?'

'Waarom ga je staan?' vraagt Nino.

'En waar blijft de taart?' herhaalt Lola.

De koning kucht nog maar eens. Dan begint hij: 'Geachte prinses Lola, geachte prinsen Momo en Nino.'

'Nee, hè,' zucht Lola. 'We willen geen speech, we willen taart.'

'Straks,' zegt de koning. 'Eerst moet ik jullie iets vertellen. Volgens de dokter is het beter als ik wat rustiger aan ga doen. Ik heb de laatste tijd namelijk nogal last van stress.'

De koning slaakt een diepe zucht. 'Het gaat niet goed met ons land en daar maak ik me zorgen over. Ik pieker te veel, volgens de dokter. Volgens haar is het slim als ik hulp ga krijgen bij het regeren.' Hij volgt de blik van Lola, Momo en Nino naar hun moeder, en schudt zijn hoofd. 'Jullie moeder wil gewoon vrachtwagenchauffeur blijven, geen koningin worden.'

'Nee,' zegt ze. 'Ik pieker er niet over.'

'Dat is ook wat,' zegt Lola. 'Papa piekert te véél...'

'...en mama piekert helemaal níét,' vullen Momo en Nino aan.

'Ik heb besloten per direct te gaan samenwerken met mijn opvolger,' zegt de koning, 'met een van jullie dus.'

'Maar, eh...,' zegt Lola. 'Wij zijn nog veel te jong om koning of koningin te worden. Gisteren waren we nog acht!'

'En vandaag zijn jullie negen,' zegt de koning. 'Oud zat.'

'Maar, eh...,' zegt Momo. 'Wij moeten nog gewoon naar school.'

'Ik heb al met jullie school overlegd,' zegt de koning. 'Mijn opvolger mag per direct thuisblijven van school. Alles wat je moet weten om koning of koningin te worden, leert

diegene van mij.'

'Maar, eh...' zegt Nino. 'Wie gaat jou dan opvolgen?'

De koning trekt zijn trui nog eens recht, ook al zat hij niet scheef. 'Prins Nino, ik wil jou graag benoemen tot mijn opvolger, omdat jij de oudste bent van jullie drie.'

'Ja, dag!' roept Nino uit. 'Ik wil geen koning worden alleen maar omdat ik een paar minuten eerder ben geboren.'

'O,' zegt de koning. Hier had hij geen rekening mee gehouden. Gelukkig heeft hij meer kinderen. 'Oké, goed dan. Ik wil mijn kroon graag doorgeven aan een man. Dus prins Momo, ik benoem jou tot mijn opvolger.'

'Ja, dag!' roept Momo uit. 'Ik wil geen koning worden alleen maar omdat ik toevallig een jongen ben.'

'O,' zegt de koning. 'Nou, dan wordt het makkelijk. Prinses Lola, jij wordt mijn opvolger!'

'Ja, dag!' roept Lola uit. 'Ik wil geen koningin worden alleen maar omdat je niemand anders hebt!'

De koning laat zich op zijn stoel zakken. 'Dus...' zegt hij, '...jullie willen mij geen van allen opvolgen?'

'Jawel,' zeggen Nino, Momo en Lola tegelijkertijd.

'Maar ik wil jou opvolgen, omdat je denkt dat ik dat het beste kan,' zegt Lola. 'Niet alleen omdat je geen andere keus hebt.'

Momo knikt. 'En ik niet alleen omdat ik een jongen ben.'

Nino knikt ook. 'En ik niet alleen omdat ik iets eerder ben geboren.'

'Dus...' zegt de koning weer, '...jullie willen mij alle drie opvolgen?'

'Juist,' zeggen Nino, Momo en Lola.

Die nacht piekert de koning nog meer dan normaal. Wie moet hij nou kiezen? Nino, Momo, Lola? Lola, Momo, Nino? Hij slaapt onrustig en wordt wakker met pijn in zijn buik, een vieze smaak in zijn mond en een plan in zijn hoofd. Meteen schudt hij zijn vrouw wakker. 'Ik weet hoe ik mijn opvolger kan kiezen!' Hij vertelt wat hij van plan is. Ze glimlacht en zegt: 'Je hebt ook altijd overal een oplossing voor.'

Dat is niet waar, denkt de koning. Maar wel lief.

In zijn onderbroek stormt hij de gang op.

Iets langzamer komt zijn vrouw achter hem aan.

Met een luid 'Goedemorgen!' dendert de koning de kamer van de drieling binnen.

'Je hebt geen kleren aan,' zegt Lola.

'Echt wel,' zegt de koning. 'Ik heb een onderbroek aan. En ik weet wie mijn opvolger wordt!'

Momo, Nino en Lola gaan rechtop in bed zitten. 'Wie?' vragen ze alle drie tegelijk.

'Degene die het beste plan heeft voor de toekomst van ons land, diegene volgt mij op.'

'Dat is een goed idee,' zegt Momo.

'Slim bedacht,' zegt Nino.

‘Dat wordt een makkie,’ zegt Lola.

Daar is de koning even stil van. ‘Noem je het verbeteren van de toekomst van ons land nou... een makkie?’

‘Jij maakt je altijd zorgen over afval op straat,’ zegt Lola.

‘Och, ja!’ roept de koning uit. Meteen begint hij hardop te piekeren: ‘Zwerfaval is een groot probleem in ons land. Weet je hoe gevaarlijk die troep is voor de dieren?’ Hij wacht niet op een antwoord. ‘Soms eten dieren afval op of ze raken erin verstrikt. En plastic waait vaak weg. Zo, húp, de rivier in. En zo, húp, van de rivier naar de zee. Om nog maar niet te spreken van...’

‘Ja, ja,’ zegt Lola. ‘Houd maar op met dat gepieker. Ik ga het zwerfafval in ons land opruimen.’

‘Hoe dan?’ vraagt de koning.

‘Met een vuilniszak natuurlijk.’

‘In je eentje?’ De koning fronst zijn wenkbrauwen.

Lola haalt haar schouders op. ‘Je mag me gerust komen helpen.’

De koning kijkt Momo en Nino aan. ‘Hebben jullie al een idee?’

‘Ik zorg dat er meer bijen in ons land komen,’ zegt Momo.

‘Och, ja!’ roept de koning uit. ‘Weet je hoe belangrijk bijen zijn?’

‘Dat weet ik,’ zegt Momo. ‘Bijen zoeken nectar in bloemen, want dat eten ze. Het stuifmeel van de bloem blijft daarbij aan hun pootjes kleven en dan, eh...’

‘Even later zitten ze weer op een andere bloem,’ gaat de koning verder. ‘Zo verplaatsen ze stuifmeel van bloem naar bloem. En dat stuifmeel heeft een plant nodig om vruchten te maken. Zonder bijen dus geen vruchten, geen kersenvlaai, geen appeltaart, geen...’

‘Ja, ja,’ zegt Momo. ‘Houd maar op met dat gepieker. Ik ga zorgen voor meer bijen in ons land.’

‘En ik maak een eind aan de luchtvervuiling,’ zegt Nino.

‘Och, ja!’ roept de koning uit. ‘Wat ademen we met zijn allen een hoop smerige lucht in! Dat komt allemaal door het verkeer, door fabrieken, door...’

‘Ja, ja,’ zegt Nino. ‘Houd maar op met dat gepieker. Ik zorg ervoor dat de lucht in ons land schoner wordt.’

‘Hoelang hebben we eigenlijk de tijd?’ vraagt Lola. ‘Een uurtje?’

‘Ik dacht meer aan... een week,’ zegt de koning. ‘Ik ga een week op vakantie. Dat moet van de dokter. Volgens de dokter pieker je namelijk minder als je op vakantie bent. De buurvrouw komt een weekje hier wonen om voor jullie te zorgen. En mama en ik gaan een week in een huisje in het bos wonen. Om te... Hoe noemde de dokter dat ook alweer?’

‘Om te ontspannen,’ helpt zijn vrouw.

‘Dus we hebben een hele week?!’ vraagt Lola. ‘Dan gaat het sowieso lukken. Toch?’

‘Makkie,’ zeggen Momo en Nino.